

Kom naar Open Dag nieuwe 'Kerk aan het Lint'



EEN FEESTELIJKE DAG WAAR JE BIJ WIL ZIJN!

- *Op zaterdag 14 september a.s. is Kerk aan het Lint (Alendorperweg 103, Utrecht) **tussen 11.45 en 16.00 uur** open.*
- *Architect Mark Siebers geeft ieder uur een rondleiding door de nieuwe kerk.*
- *Maak o.a. een miniviering mee, bezoek de stilleruimte en bekijk de boeiende documentaire over de bouw van deze bijzondere kerk.*
- *Voor kinderen is er **vanaf 13.00** uur een kindervrijmarkt, springkussen, schminken en nog veel meer.*

DOORDEWEEKS EN ZONDAGS EEN PLEK VOOR IEDEREEN

- *De naam 'Kerk aan het Lint' geeft aan dat het gebouw te vinden is aan het voor iedereen in Leidsche Rijn bekende 'Lint'.*
- *Kerk aan het Lint is zowel op zondag als doordeweeks een plek waar iedereen welkom is. Lees hierover meer achterop.*

Bekijk het hele programma van de Open Dag op
www.kerkaanhetlint.nl



WELKOM, ZONDAGS EN DOORDEWEEKS!

- *Kerk aan het Lint is in Leidsche Rijn een plek waar de deur openstaat en u en jij welkom zijn. Zondags, tijdens onze diensten, maar ook regelmatig doordeweeks.*

WAT IS ER TE DOEN?

- *Zondag 9.00 en 11.00 uur – vieringen (kerkdiensten). Voor kinderen (0 t/m 12 jaar) is er oppas of een speciaal programma.*
- *Maandagavond 19.30 uur – moment van gebed en stilte.*
- *Elke eerste maandagavond van de maand 19.30 – moment van gebed en stilte, speciaal voor mannen.*
- *Woensdagmorgen 9.00 tot 9.30 uur – stilteviering.*
- *Woensdagmorgen 9.30 tot 12.00 uur – buurtinloop, tijd voor gebed en gesprek.*
- *Donderdagmorgen 9.00 tot 9.30 uur – stilteviering.*
- *Donderdagmorgen 9.30 tot 12.00 uur – buurtinloop, tijd voor gebed en gesprek.*

Contact met iemand van Kerk aan het Lint?

Mark Rietkerk (NGK RijnWaarde), predikant: mark.rietkerk@rijnwaarde.nl
Paul van der Velde (GKV Leidsche Rijn), predikant: paulvelde@gmail.com